



ΜΚΟ και... Ξερό ψωμί!

Η φράση αυτή θα μπορούσε να εκφράσει την πολιτική του ελληνικού κράτους στο μεταναστευτικό αν επρόκειτο για μια απλή εμμονή από την πλευρά των κυβερνώντων και αν δεν μιλούσαμε για ανθρώπινες ζωές! Οι μετανάστες δεν επέλεξαν οι ίδιοι τις ΜΚΟ για να τους βοηθήσουν στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται, και δυστυχώς ζούνε με ξεροκόμματα. Το κράτος, σε άμεση συνεργασία με τις υπερεθνικές οργανώσεις επιβάλλουν τη δομή των ΜΚΟ για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων. Άλλοτε μέσα σε κέντρα φιλοξενίας ή Hot Spot και άλλοτε μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης οι ΜΚΟ έχουν αναλάβει τη διατροφή, τη στέγαση, την περίθαλψη, την ένδυση, τη «δημιουργική απασχόληση» κοκ

Αυτό για πολλούς λόγους. Πρόκειται για δομές ευέλικτες, με εργαζόμενους περιστασιακούς, με ελαστικές σχέσεις εργασίας που με την πρώτη ματιά φαίνονται πιο οικονομικές για τους κυβερνώντες. Αν υποστήριζαν και εξέλιξαν τις αντίστοιχες μόνιμες/κρατικές δομές το κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Εκεί βέβαια αναρωτιέται κανείς γιατί δεν επιδιώκει η κυβέρνηση την άντληση κονδυλίων για την πολυπόθητη, σε περίοδο κρίσης, υποστήριξη των μόνιμων δομών. Προφανώς η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί σε άλλα αίτια, πιο ισχυρά από τα οικονομικά. Ας μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση (υπό το καθεστώς της κοινωνικής πίεσης βέβαια) είχε εντάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστους στις δομές του ΕΣΥ αναλαμβάνοντας πολλαπλάσιο κόστος.

Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για ακόμη μια ψήφιδα μιας πολιτικής που, όσο δεν συγκρουόμαστε μαζί της, επιβάλλει τον εφιαλτικό της ορίζοντα, στους μετανάστες σήμερα και σε όλους αυτούς που περισσεύουν από τον κόσμο της καπιταλιστικής κρίσης αύριο.

Το ψηφιδωτό της εξαθλίωσης.

Ψηφίδα πρώτη: Σιωπηρή ανοχή! Αφήνουν τους φασίστες και το παπαδαριό να τρομοκρατούν τους μετανάστες με δημόσια κηρύγματα μίσους και αντίστοιχες πρακτικές, μη τηρώντας ούτε τα προσχήματα της νομιμότητάς τους. Λόγοι μητροπολιτών, δημάρχων και λοιπών έμμισθων κρατικών λειτουργών, κηρύττουν το ρατσιστικό μίσος με την πολιτεία να επικροτεί με τη σιωπή της. Ο στόχος σαφής! Οι μετανάστες πρέπει να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε εχθρικό έδαφος, να αισθάνονται ασφαλείς μόνο στα στρατόπεδα.

Ψηφίδα δεύτερη: Υγειονομική εξάρτηση από τα στρατόπεδα και τις ΜΚΟ. Αντί να εντάξουν τους μετανάστες στο ενιαίο κρατικό σύστημα περίθαλψης, τους εξαρτούν από τις ΜΚΟ και τα στρατόπεδα. Ενώ εδώ και ένα χρόνο έχουν αναγγείλει την ένταξη των προσφύγων (δηλ. όχι όλων των μεταναστών αλλά μόνο όσων έχουν χαρακτηριστεί ως πρόσφυγες) στο ΕΣΥ αυτό ουδέποτε

συνέβει. Στην αρχή τους υποσχέθηκαν ΑΜΚΑ, μετά Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπών (ΚΥΠΑ)... το αποτέλεσμα γνωστό: η πρόσβαση στο ΕΣΥ δυσχερέστατη και ακόμα και στα επείγοντα η αντιμετώπιση είναι συνήθως επιπόλαιη με συνηθισμένη σύσταση στο εξιτήριο... να επισκεφτούν ένα γιατρό! Τα προβλήματα παραμένουν σχεδόν τα ίδια όλους αυτούς τους μήνες: αδυναμία πρόσβασης στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Περίθαλψη, υποτυπώδεις εργαστηριακοί έλεγχοι και πρόσβαση σε υγειονομικές παροχές (φυσικοθεραπείες, αναλώσιμα κα), ελλειψίες και καθυστερημένοι εμβολιασμοί, υποθεραπεία χρόνιων νοσημάτων κοκ.

Ψηφίδα Τρίτη: Χτύπημα του κινήματος αλληλεγγυής όταν αυτό δεν ελέγχεται πλήρως, πόσο μάλλον όταν αναπτύσσει μαζί με τους μετανάστες πρακτικές άμεσης δράσης και διεκδίκησης των αυτονόητων για την επιβίωση, όπως η κατοικία και η περίθαλψη. Όταν μάλιστα απέναντι στους μετανάστες βρίσκεται η «Εκκλησία ΑΕ» τότε οι λύσεις δίνονται με συνοπτικές διαδικασίες.

Ψηφίδα Τέταρτη: Το να μην δημιουργηθούν σχέσεις με τους ντόπιους αναδεικνύεται ως το κύριο κρατικό μέλημα. Ακόμα και στην εκπαίδευση των μεταναστών, το μόνο κοινό που επιτρέπουν με τους ντόπιους είναι οι... κτιριακές εγκαταστάσεις.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που κυνηγήθηκαν οι καταλήψεις μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. Επειδή τόλμησαν να αντιμετωπίσουν τους μετανάστες ισότιμα και δοκίμασαν να στηρίξουν τον αγώνα τους για μια συλλογική ζωή εκτός γκέτο, που δοκίμασαν να δώσουν κοινούς αγώνες ενάντια στους αποκλεισμούς και την υποτίμηση των ζωών μας.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Εισαγγελέας ασκεί έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για την παρέμβαση διαμαρτυρίας στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και οδηγεί ξανά στο Δικαστήριο τους 26 αλληλέγγυους στους αγωνιζόμενους μετανάστες, που διαμαρτύρονταν για το ρόλο της «Εκκλησίας ΑΕ» στην εκκένωση της κατάληψης Ορφανοτροφείου, καθώς και που στις 20 του Οκτώβρη απολογείται για τη συμμετοχή στην παρέμβαση στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ενώπιον του Δικαστηρίου Ανηλίκων μία εκ των αλληλέγγυων.

Για όλους αυτούς τους λόγους βρεθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα εκεί. Αλληλέγγυοι στην Κατάληψη Ορφανοτροφείου, μαζί στους κοινούς αγώνες για το σπάσιμο των αποκλεισμών στην Περίθαλψη, για ενιαία δωρεάν πρόσβαση στο ΕΣΥ, αλληλέγγυοι και σε όσες πρακτικές ντόπιων και μεταναστών επιχειρούν, έξω από ΜΚΟ και διαχειριστές της αθλιότητας, να πάρουν συλλογικά τις τύχες τους στα χέρια τους.

Στους δρόμους και στα έδρανα των κατηγορουμένων ο αγώνας για την κοινωνική χειραφέτηση συνεχίζεται....

**εργαζόμενοι και εργαζόμενες
στη βιομηχανία της υγείας**

